

## *‘In tijden van onzekerheid geeft het geloof troost en kracht’*

**Z**elfs een bezoek aan de kerk was het afgelopen jaar niet meer vanzelfsprekend. Er was een bezoekerslimiet of mensen durfden het risico niet te nemen. Tim van Iersel besloot daar al snel tijdens de eerste lockdown iets op te verzinnen. Hij is geestelijk verzorger in verpleeghuizen. “Maar de term dementiedominee zegt beter wat ik doe.” Hij besloot diensten op te nemen, zodat mensen zich met het geloof konden bezighouden zonder daarvoor uit huis te hoeven. Zijn online huiskamervieringen zijn gericht op mensen met dementie. “Zij hadden niet allemaal door wat er aan de hand was. Maar ze voelden wel dat er iets anders was. Dat kan een gevoel van onveiligheid en onzekerheid geven. En in tijden van onzekerheid geeft het geloof troost en kracht.” Tim begon zijn digitale vieringen met filmpjes op YouTube. Ze hadden dezelfde opzet als de diensten die hij normaliter in huiskamers in verpleeghuizen houdt. En die zijn zeker niet alleen geschikt voor mensen met dementie. “Ze zijn eenvoudiger, maar niet kinderachtig. En dat vinden veel mensen prettig. Sommigen vinden de kerkdiensten op de landelijke tv te lang, te moeilijk en de liederen daarin te modern. Zij kijken ook graag naar mijn video’s.” Tim noemt een aantal belangrijke elementen van zijn vieringen: ze zijn zintuigelijk. “Ik toon bijvoorbeeld vaak een voorwerp en laat muziek horen.” En ze zijn interactief. “Ik probeer een gesprek op gang te krijgen. Meestal kijken de mensen de vieringen samen met anderen. Dan stel ik een onderwerp voor waarover zij kunnen praten.”

Van zorgmedewerkers hoort Tim dat velen zijn diensten mooi vinden. Dat ze er rustig van worden of met z’n allen meezingen. “Een vrouw sprak mij een keer aan omdat ze me op tv had gezien. Mijn diensten werden namelijk ook uitgezonden via het interne tv-kanaal van de verpleeghuizen waar ik kom.

Ze vertelde dat de uitzendingen haar troosten. Dat er veel verdriet naar boven komt bij het zingen, maar dat het haar wel sterkt. Dat vond ik heel bijzonder om te horen. Ik hoop dat ik op deze manier meer mensen heb kunnen helpen.”

Tims tip voor Kerst: “Breng iets lekkers te eten naar de zorgmedewerkers in verpleeghuizen. In de media gaat het vaker over ziekenhuispersoneel, maar zij hebben ook echt taai werk. Zeker als er besmettingen zijn. En natuurlijk zijn bloemen ook leuk, maar iets eetbaars kunnen ze met elkaar delen. Zo’n gezellig moment samen wordt door een zorgteam erg gewaardeerd.”

*In de adventstijd worden we geïnspireerd door Jacobine Geel én door mensen die licht brachten in donkere coronatijden. Deze vierde Advent: **Tim van Iersel.***

