

'Ik gaat toch niet alles zitten te onthouden, joh'

Tim van Iersel (38) werkt in diverse Haagse verpleeghuizen als dementiedominee. Na een viering hangt er altijd een serene rust, valt de zorgmedewerkers vaak op. "Of zou ik gewoon slaapverwekkend zijn?"

Nee, echt hangen blijft zijn naam niet, vermoedt hij. Dat kun je niet meer verwachten van zijn doelgroep: ouderen met dementie. Toch veren sommige bewoners van de diverse WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) op als dominee Tim verschijnt. "De herkenning komt vooral door mijn gezicht in combinatie met deze paaskaars."

Dat geldt ook voor mevrouw De Vreede en mevrouw Schoenmaker ("Cornelia Theresia") als Tim hen begroet, kaars onder z'n arm. In een woonkamer in WZH-Leilinde dringen oorlogsbeelden uit Oekraïne via de tv naar binnen. "Hè, wat leuk, even iets gezelligs," reageert mevrouw De Vreede op de dominee, "want wat is het een zootje." Mevrouw Schoenmaker grijpt naar haar hoofd. "Het raltelst steeds daarboven. Dan denk ik: zet m'n kop er maar af." De tia heeft er stevig ingehakt. "Maar ik gaat toch niet zitte huile, hoor," zegt ze in onvervalst Hagenees.

De komst van de dementiedominee doet de dames zichtbaar goed. Dat ze zijn verhaal van de vorige viering zijn vergeten, doet daar niets aan af. Ze horen ook zo veel hier. "Ik gaat toch niet alles zitten te onthouden, joh. Daar begin ik niet aan," grapt mevrouw Kok. Alleen het vrolijke onthoudt ze. Zoals dit blij moment en het spontane lied dat ze gedrieën een soort van meerstemmig ten gehore brengen. 'Dank U voor deze nieuwe morgen...' Dat het midden op de dag is, boeit niemand.

Wat Tim ook niet zo boeit? Dat zijn werk met ouderen met dementie niet heel hip *and happening* klinkt. Als hij het niet voor de bewoners zou doen, zou het hem alsnog iets opleveren. "Deze mensen houden mij vaak een spiegel voor." En wel dusdanig dat hij zijn gedachten over geloof en dementie noteerde in onder andere het boek *Godvergeten*.

Het past bij zijn missie: aantonen dat mensen met dementie ontegenwoordig veel houvast kunnen vinden in hun geloof. Een boodschap die hij nauwelijks in de media hoort. Daarom ook deed hij mee aan de "knap gemaakte" uitzending van *Crux*.

De viering van vier uur begint zo. Thema van zijn lekker korte vijftienminutenpreek? 'Een schone lei!' Ter illustratie neemt de dominee – naast de onvermijdelijke paaskaars – een retro Aap-Noot-Mies-lesplankje mee. "Vaak kennen ze alle woorden. Die zitten nog goed in het geheugen en dat geeft ze een yes-gevoel. Die trots zorgt voor waardigheid en dat verdient ieder mens. Tot het einde toe."

Dat is de *crux*.

Ds. Tim van Iersel zat op 26 februari in het EO-programma *Crux*. Terugkijken kan via EO.nl/programmas/crux

