

# ‘Dementiedominee’ Tim van Iersel: ‘De essentie van Kerst komt door de vieringen meer bij me binnen’

Tim van Iersel viert deze week tien keer Kerst met mensen die dementie hebben. De ouderen beleven zo het kerstfeest, maar Van Iersel ervaart Kerst hierdoor ook anders. ‘God die een kwetsbaar mens werd, dat raakt me.’

**Jasper den Boon**

🕒 22 december 2021, 10:43



**‘Door de bewoners ontstaat telkens een ander gesprek. En de boodschap blijft me inspireren.’**

(beeld Tim van Iersel)

De jaarlijkse kerstvieringen vormen een van de hoogtepunten in het werk van de 38-jarige Van Iersel. Hij werkt voor Woonzorgcentra Haaglanden in drie verpleeghuizen in Den

Haag als geestelijk verzorger. Door de coronamaatregelen viert hij Kerst met de ouderen in kleinere groepen. 'Daardoor is het eigenlijk alleen maar mooier.'

### **Wat vindt u mooi aan de kerstvieringen?**

'Ouderen hebben veel herkenning bij de kerstliederen en zingen die uit volle borst mee. Dat is mooi om te zien. In de tien jaar dat ik dit werk doe, heeft Kerst voor mijzelf ook meer betekenis gekregen. God legt zichzelf als een kind kwetsbaar in de handen van mensen.

Artikel gaat verder onder de advertentie

---

Als baby was Jezus afhankelijk van mensen die hem verzorgen met eten en drinken. Mensen die bij wijze van spreken zijn luiers verschonen, of hoe ze dat in die tijd ook maar deden. Door het werk met ouderen met dementie komt de essentie van Kerst meer bij me binnen. Zij zijn net zo afhankelijk van mensen die voor hen zorgen als Jezus destijds.'

### **Waarom raakt deze boodschap u zo?**

'In de wereld om ons heen is veel lijden, dat zie ik ook bij de bewoners. Soms vraag ik me dan af of het leven nog wel zin heeft, of wat het zin geeft. Dan raakt de kerstboodschap me: God die dichtbij ons komt, ons draagt en van ons houdt. Hij wil me vasthouden, ook als ik alles zou verliezen. Zo ervaren mensen soms hun dementie; alsof ze zichzelf verliezen. Ook dan wil God er zijn.

Daarnaast worden we in deze tijd geconfronteerd met het feit dat we kwetsbaarder zijn dan we misschien dachten. En ik ben jong en gezond, maar kan me wel zorgen maken om de

toekomst, mijn kinderen of corona. Het geeft me rust dat God erbij is.'

### Hoe ziet uw kerstviering voor ouderen met dementie eruit?

'Ik ga alle huiskamers in de verpleeghuizen langs, dus ik vier tien keer Kerst. Door corona is het allemaal kleinschaliger dan eerst, toen er gewoon één grote viering per verpleeghuis was. Nu ga ik naar de mensen toe, in groepen van ongeveer tien ouderen. Ik neem een CD met bekende kerstliederen mee, waarvan we er een aantal zingen met elkaar.

Daarnaast heb ik een kerststal mee en vraag ik de ouderen wat ze van de figuren in het verhaal vinden. Het moet geen monoloog worden, maar juist een mooi gesprek. Soms hoor ik van ouderen terug dat ze het een gezellige viering vonden. Dat hoor je over een normale dienst niet zo snel.



Het gevaar van een traditionele viering is dat ik over de mensen heen praat. Nu kan ik in de kleine groepen contact maken, door bijvoorbeeld rond te lopen met de stal. Die kunnen ze dan even aanraken.'

## **Komen alleen gelovige bewoners naar de viering?**

‘Vooraf nodig ik de bewoners uit van wie ik weet dat ze iets met de kerk hebben. Maar als we eenmaal zitten, sluiten allerlei mensen aan. Zo komen mensen af op de liederen die ze horen. Er is bijvoorbeeld een man die altijd ‘sorry zegt’ omdat hij de liederen niet kent, maar er wel bij komt zitten. Zulke mensen zouden niet komen als we ergens in een kerkzaal zaten.’

## **U viert tien keer Kerst. Bent u het na tien keer ‘Stille Nacht’ en het kerstverhaal niet een beetje zat?**

‘Elke keer is weer anders. Door de bewoners ontstaat telkens een ander gesprek. En de boodschap blijft me inspireren. Daardoor kan ik het volhouden. Vorig jaar deed ik Kerst voor het eerst op deze manier. Toen vroeg ik me wel af of ik het zou trekken. Ik vond het juist erg mooi.’

## **Mensen met dementie zijn misschien uw kerstviering na een paar minuten alweer vergeten. Hoeveel waarde heeft het voor hen?**

‘Het is soms lastig te peilen. Op het moment zelf vinden ze het in ieder geval belangrijk. Ik hoop dat de vrede van de viering in hun hart blijft, ook al onthouden ze mijn preek niet. En je moet niet onderschatten hoe soms dingen toch worden onthouden.’

Zo is er een vrouw die heel hard meezingt. Daar ergeren sommige bewoners zich aan, dus ik maakte een paar weken geleden een grapje dat ze wel solo kon zingen. Ik kwam haar vorige week tegen, en toen zei ze nog: ‘We hebben de vorige keer zo gelachen.’ Ze wist niet meer waarover, maar wel dat er iets was gebeurd. Op die manier hoop ik dat de boodschap van de kerstviering blijft hangen.’



*Tim van Iersel. beeld Tim van Iersel*